



de Geblinddoekte Danser

de Droom van onze Planeet Dansen!

Trancedans E-zine
jaargang 4 nr. 4 - september 2011

redactie: Els Van Sonhoven
vormgeving: Aernoudt Knecht

Tips en reacties zijn welkom: **contact**
Inschrijven voor: **abonnement op e-zine**



Inhoud

- [Voorwoord: Thuiskomen](#)
- [Film: Of Forests and Men](#)
- [Collega: Afra Kortram](#)
- [Nieuw: Trancedans in Mechelen](#)
- [Rimpelingen: Amsterdam, Groningen, Hasselt](#)
- [Ervaring: Kosmische spelletjes](#)
- [Muziek: Didgeridoo Trance Dance](#)
- [Agenda: Activiteiten](#)

~ voorwoord ~
door Aernoudt Knecht



~ collega in de kijker ~

Afra Kortram

Het afgelopen seizoen mochten we prachtige mensen verwelkomen in onze training.
De meesten rondden onlangs het opleidingstraject af.
Eén van hen is Afra Kortram, een jonge vrouw die een eigen praktijk heeft in Mechelen.
Afra is een bezige bij met een hele verfrissende energie, en we verwelkomen haar graag
in ons netwerk van Trancedans begeleiders.

"Reeds in mijn kindertijd was ik geboeid door het alternatieve en het spirituele, maar op dat moment wist ik niet goed wat er mee te doen. Na vele uren lezen in de bibliotheek werd het een en ander me langzaam duidelijk. In mijn jeugd jaren kreeg ik regelmatig visioenen, en merkte ik dat ik energieën van mensen kon aanvoelen, ik wist ook van te voren dat bepaalde situaties gingen gebeuren."

Begin 2008 kwam ik op het punt dat ik wist wat ik kan en wilde en vond ik de tijd rijp om een eigen praktijk te starten. Ik heb bewust gekozen voor een thuispraktijk, ik wil dat iedereen zich op zijn gemak voelt en het geeft mezelf ook een 'kleinschaliger' gevoel, gevoelsmatig is dit voor mij beter. In mijn thuispraktijk en op locatie geef ik consulten: healingen, Bach bloesems, Moxa, Kleurenpunatuur, Massages, Trancedans,..."

